



**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ**

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

**ΤΗΣ Α.Π. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ**

**κ. ΗΣΑΪΑ**

**ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ**

Προς  
το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα  
της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα και η Εκκλησία μας ήδη βιώνει στη λειτουργική της ζωή την πνευματική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μία περίοδος που εκτός από την άσκηση της νηστείας είναι γεμάτη από διάφορες ακολουθίες που έρχονται να μας ενισχύσουν και να μας κρατήσουν σταθερούς στον πνευματικό μας αγώνα. Η περίοδος αυτή είναι μία μεγάλη ευκαιρία για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και να οδηγηθούμε μετανιωμένοι στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, όπου θα ζητήσουμε με ταπείνωση τη συγχώρεση από τον ελεήμονα και σπλαχνικό Θεό της αγάπης.

Είναι, λοιπόν, η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μία μεγάλη ευκαιρία για να ξεφύγουμε από τους ξέφρενους ρυθμούς της σύγχρονης μας κοινωνίας και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας και στο Θεό. Μέσω της συμμετοχής στις διάφορες ακολουθίες αυτής της περιόδου, δηλαδή τα Απόδειπνα, τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς, τις Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, τον Μεγάλο Κανόνα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή, έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε στον Τριαδικό Θεό και να ξεκινήσουμε την πνευματική μας πορεία, η οποία έχει ως τέλος τον ίδιο τον Χριστό.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την αναστήλωση των εικόνων, δηλαδή τη νίκη του γεγονότος της Ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού εντός του κόσμου και της ιστορίας που ήρθε για να σώσει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει ξανά στην παραδείσια κοινωνία. Τη νίκη της διάσωσης του ανθρωπίνου προσώπου που μέσω της θεώσεως και της ενώσεως με τον Τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος γίνεται άγιος και έχει τη δυνατότητα να απεικονιστεί στις εικόνες και να του αποδίδονται οι ανάλογες τιμές από τους υπόλοιπους πιστούς, δηλαδή από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δυνατότητα, επομένως, την οποία έχουμε όλοι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδας και ονομαζόμαστε Χριστιανοί.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, όμως, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ προς την αγάπη του καθενός από σας. Στην αγάπη που πηγάζει από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό μας, ο οποίος είναι η πραγματική αγάπη και έχει το αντίκτυπό της στους συνανθρώπους μας. Και, προκαταβολικά, να επικαλεσθώ την κατανόησή σας και να ζητήσω την έμπρακτη συνδρομή σας στο διακονικό έργο της Μητροπόλεώς μας, για την ομαλή συνέχιση του έργου του κοινωνικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, της «Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ταμασού» (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.).

Το Κ.Υ.Κ.Α.Τ. στις δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης που έπληξε τον τόπο μας, στήριξε ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας προσφέροντας ανελλιπώς κάθε μήνα ένα πακέτο τρόφιμα και άλλα υλικά αγαθά. Από το Δεκέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα συνολικά έχει προσφερθεί πόσο πέραν των εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) για αγορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες των δικαιούχων των Κοινωνικών Παντοπωλείων.

Ακόμη, μέσα από τα διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες που λειτουργεί το Κ.Υ.Κ.Α.Τ. παρέχεται πολυποίκιλη στήριξη στους κατοίκους της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, αναβαθμίζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικό οδοντιατρείο, ψυχολογική στήριξη, προγράμματα για παιδιά και ηλικιωμένους, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, φιλανθρωπικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά συνέδρια. Σχεδόν όλα τα προγράμματα και οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν, ενώ

καταβάλλεται προσπάθεια να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν νέα που αφορούν τις ανάγκες των Δήμων και των Κοινοτήτων της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Η εύρυθμη συνέχιση του θεάρεστου έργου του κοινωνικού μας Ιδρύματος στηρίζεται στο ελάχιστο που μπορεί ο καθένας από μας να προσφέρει από το υστέρημά του. Είναι γι' αυτό που η συνδρομή σας σήμερα εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής της Μεγάλης Σαρακοστής, αφού η προσφορά προς τον ελάχιστο αδελφό είναι προσφορά προς τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος μας καλεί να μιμηθούμε μέσω της ασκήσεώς μας το Πάθος Του για να βιώσουμε το γεγονός της Αναστάσεώς Του.

Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι σε όλους «καλόν στάδιον» με καρπούς πνευματικούς, ώστε να γιορτάσουμε ως αληθινοί Χριστιανοί τη φωτοφόρο Ανάσταση του Χριστού μας!

Μετ' ευχών



ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας

Ιερά Μητροπόλις Ταμασού και Ορεινής,  
Κυριακή της Ορθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου 2018.

**Σημείωση προς τους Ιερείς:**

Η παρούσα Εγκύκλιος να διαβασθεί την **Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018**, κατά τη θεία Λειτουργία, στο εκκλησίασμα.

**Σημείωση προς τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους:**

Για την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως το ποσό του εράνου κατατεθεί στο λογαριασμό σας και εκδοθεί επιταγή **στο όνομα του Κ.Υ.Κ.Α.Τ.** Ακολουθώντας να κατατεθεί στο Λογιστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως ή στο Διευθυντή του Κ.Υ.Κ.Α.Τ., το αργότερο μέχρι τις **2 Μαρτίου 2018**.